

# Afscheidslied

Zes - en-zes - tig jaar, Wat dan nu te doen?  
Klaar met werk voor de kerk: PEN - SI - OEN!  
Je bent nu be - vrijd, ein - de-loos ge - zeur.  
Do - mi-nee, Pre - di-kant: de vrij - e hand!  
Nee, je krijgt geen spijt, je hebt het ge - red,  
heel veel vrij - e tijd: nooit vroeg uit bed.  
Slaap maar lek - ker uit, dat heb je ver - diend.  
Ik zeg nu a - dieu mijn gro - te vrfend.  
Gert, het ga je goed, sa - men met Ger - dien,  
Jam - mer jôh, dat we jou nooit meer zien.  
Maar neem nu de tijd, want het is een feit.  
Het wordt jou zeer ge-gund: een or - gel - punt.  
Nooit meer een ge - zang, en geen can - to - rij

Geen Jo - han de Heer door jou ge - leid.

Nee, geen hoog - ste noot, want nu is het klaar,

dus een slot - ak - koord, het is best raar,

maar wel waar, geen ge - maar: ZES - EN - ZES - TIG JAAR

Klaar met je be - roep, klaar met wat je bent,

dus, dat is een ge - bed met een end.

Dank voor al het goeds dat je voor ons deed.

Ho - pen wij dat je ons niet snel ver - geet.

Nooit meer een Pre - stant, nooit meer een Cor - net,

nooit meer de Ba - zuin en nooit meer een Trom - pet

Aaaah 'tis nu echt voor - bij  
Aaaah 'tis nu echt voor - bij

Aaaah VAN JE PEN - SIOEN!  
Gert het ga je goed, ge - niet nu maar: VAN JE PEN - SIOEN!